

VOGUE FAVORIETEN

Dé culinaire *UNDERGROUND SENSATIE* en de leukste clandestiene (lees: goed verstopte) bars en winkels. Dit zijn de **BESTE ADRESSEN** – wereldwijd.

— DOOR STEPHANIE PANDER

1 The NoMad, New York

Er is nog weinig te zien op de website, maar het kleine beetje dat er te zien is, maakt nieuwsgierig. Wat we ook al weten is dat de Sydell Group achter Nomad zit (van het Ace Hotel in NY en Palm Springs) en dat de 168 kamers zijn ingericht door de Franse ontwerper Jacques Garcia. Inspiratiebron: herinneringen aan het Parijse appartement van zijn ouders. Reserveringen vanaf begin mei 2012. www.thenomadhotel.com



Cool Clandestien

Goed verstopt, toch gevonden. Het lijkt een trend die doorzet: clandestiene, goed verstopte bars, restaurants en winkels. Het is al bijna onze tweede natuur om op zoek te gaan naar die verborgen deur. Bij Angry Chicken (Koreaanse snackbar in het Berlijnse Kreuzberg) komt niemand voor de kippenkluiven. Via de achterdeur glijp je zo de Soju Bar binnen waar Koreaanse grappa van zoete aardappel wordt geschonken en een karaokemachine op de wc staat. (Skalitzerstraße 36).

Ook 'geheim' (maar voor hoe lang nog)

3 The Mayor of Scaredy Cat Town, London

De codewoorden zijn: 'I'm here to see the mayor'. Vanuit de Breakfast Club (Spitalfields, London) ga je via een Smeg koelkastdeur door naar de clandestiene bar in een achterkamer. www.thebreakfastclubcafes.com

4 Brigadoon Bar, Green Wood, Brooklyn

Rond middernacht verzamelen op de hoek van 25th Street en 5th Avenue, kijken alsof het niet je eerste keer is en wachten tot je opgehaald wordt.

5 Apartment, Berlijn

Als je voor de compleet lege etalage van Apartment (Berlijn) staat, lijkt het of er net opruimingsuitverkoop is geweest. Maar de deur staat op een kier, dus loop naar binnen. Ga via een zwarte wenteltrap naar de kelder, waar fijne ontwerpen van internationale merken aan de hangers bungelen. Ook een webshop! www.apartmentberlin.de

6 Door 74, Amsterdam

Inmiddels niet meer echt geheim, maar wel leuk: cocktails drinken op afspraak. [Regulierdwarstraat 74, www.door74.nl](http://www.door74.nl)

2 Pauly Saal, Berlijn

Berlijn heeft een nieuwe hotspot. Het imposante gebouw van de *Jüdische Mädchenschule* (Joodse meisjesschool) aan de Auguststrasse in Berlijn heeft een nieuwe bestemming gevonden. Naast de Joodse Deli Mogg & Melzer (nu al onovertroffen broodje pastrami!) opende onlangs restaurant Pauly Saal haar deuren. Statige eetzaal, lange tafels en een interieur dat de sfeer uitstraalt van Berlijns gouden jaren 20 en 30. www.paulysaal.com



9 Masseria Torre Coccaro, Puglia

Puglia is het nieuwe Toscane en deze masseria (boerderij) de beste plek om te logeren. In de privékapel worden kooklessen gegeven en de bar leent zich voor lange ochtenden met koffie en kranten. De masseria ligt tien minuten rijden van het strand en heeft een eigen beach-club, waar wij de beste orecchiette (oortjespasta) ooit aten. Ga voor de suite met ommuurde privézwembad. www.masseriatorrecoccaro.com



10 Two for Joy, Amsterdam

A coffee roasting company staat er op het kaartje, en daarvan is geen woord gelogen. Hier weten ze écht alles van koffie en koffie zetten. Ze roosteren en malen zelf en praten eindeloos en met passie over koffie. Hun paradepaardje is de glazen Chemex-koffiekan waarmee je thuis al net zulke lekkere filterkoffie zet als ze hier serveren. Erbij bestellen: een stuk van de sinaasappel-amandeltaart. www.twoforjoy.nl



11 Rika Maison, Amsterdam

B&B ingericht door de Zweedse stylist-turned-designer Ulrika Lundgren. Het appartement zit pal boven de eigen boetiek in een van de 9 straatjes. www.rikainst.com/maison



7 The Canal House, Amsterdam

Dat de Canal House één van de leukste hotels van de stad is, wisten we al. We hoorden ook dat George Clooney er 'the best room' weigerde omdat deze écht te groot was (75 m² met bad op pootjes). Maar wat niet iedereen weet is dat je er met z'n tweetjes romantisch kunt dineren in het tuinhuis; ook als je er niet slaapt. www.canalhouse.nl

8 Federal, Barcelona

Een heerlijk lunchcafé in de rustige wijk San Antoni. Alles wordt er vers gemaakt, de service is opvallend vriendelijk maar de allergrootste verrassing van Federal is het beschutte en schaduwrijke dakterras; precies zoals je het thuis ook zou willen. www.federalcafe.es



12 The Young Turks, Londen

Londen heeft een nieuwe culinaire underground sensatie. Ze noemen zich The Young Turks: geen jong onbekend talent, maar de drie gerenommeerde chefs James Lowe, Isaac Mchale en Ben Greeno. Tot eind maart kun je bij ze eten in The 10 Bells (Commercial Street 84). Snel reserveren, want het kan zomaar zijn dat ze daarna weer voor maanden van de radar verdwijnen. www.youngturks.co.uk



13 Fiskebar

Golden oldie, maar nog altijd goed genoeg. Ga erheen voor de beste king crab (from russia with love). www.fiskebar.be

14 Geen plek? Probeer dan de burens: noodle-shop Lucy Chang. www.lucychang.be

15 Daarna nog even door naar café de Hopper. Nog steeds de hotspot. Leopold de Waelstraat 2



20 Hotel Julien
Julien is al langer onze favoriet. Lekker kleinschalig, fijne binnentuin, mooie fotocollectie aan de muren en sinds kort een eigen city spa met hamman. www.hotel-julien.com

21 Soul Suites voelt als een kruising tussen een B&B en een eigen appartement. De kamers zijn ruim (70 m²) en hebben een 'wil ik thuis ook' vintage interieur. www.soulsuites.com



Antwerpen

In Antwerpen gebeurt nog altijd veel in 't Zuid. Vooral de straatjes rondom de Marnixplaats blijven favoriet. Maar let op, want wie nog iets verder afzakt komt in volksbuurt Het Kiel, een buurtje om in de gaten te houden.



16 Steen en Been

...en dat is ze precies wat ze hier verkopen: muizenskeletjes, gedroogde vlinders, fossielen en mineralen. Voor gedurfde cadeautjes en verstokte verzamelaars. www.steenenbeen.be

17 Kunstgalerie

De gerenommeerde art buyer en fotografie-expert Ingrid Deuss heeft sinds eind 2010 haar eigen galerie in Antwerpen. Ga zeker even kijken wat er hangt! www.ingriddeuss.be

18 Een leven in mode

Een leven in mode: 90-tal silhouetten, aangevuld met accessoires, uit de omvangrijke historische kledingcollectie van de Nederlandse verzamelaarster Jacoba de Jonge. Van 21 maart t/m 12 augustus. www.momu.be



19 Le John
Op de site het prachtige jazzclub-fragment uit de Italiaanse film *La Notte* (met Marcello Mastroianni en Jeanne Moreau). Alleen dat al getuigt van veel smaak. En toen hadden we nog niet eens de St. Jakobschelpen met savooikool en kruidnagel geproefd. www.lejohn.be



22 Ra13 (Kloosterstraat 13)
Sinds de opening in 2009 is Ra een vast adres op onze route door de stad; om even te weten wat er in de rekken hangt en om te bladeren door de mooie kunst- en foto-boeken. www.ra13.be

23 Atelier Solarshop (Dambruggestraat 48)
Niet echt een winkel maar meer een platform voor kunst, design en mode. Ontwerpers Piëtro Celestina en Jan-Jan Van Essche zijn voortdurend op zoek naar nieuw talent. Hun projecten zijn origineel: de ene keer verandert de ruimte aan de Dambruggestraat in een theetuin, de volgende keer is het een vintage-winkel. Eén ding hebben de projecten gemeen: de cocktailparty's waarmee ze geopend worden, zijn nu al legendarisch. Houd de site in de gaten voor het programma. www.ateliersolarshop.blogspot.com



25 The Dutch SoHo New York

Bestel er de oester-sandwiches, de steak-tartare met ceasardressing maar vooral ook: de ravioli gevuld met gerookte kaas, porcini en truffel. The Dutch staat bovenaan de Top-10 van *The New York Times*. Altijd vol. Altijd vrolijk. Cocktailtip: de New York Sour. Beter dan hier maken ze hem nergens. Aardigere obers hebben ze ook nergens. Nu ook een The Dutch in Miami Beach. thedutchnyc.com

TEKST STEFFIE KOUTERS



26 G & T: A bloody love affair with Mary

Ze hadden eind vorig jaar een try-out en vanaf half februari zijn ze eindelijk écht open. De Canadese eigenaren misten in Amsterdam a real brunch & cocktail place. De clientèle is een mix van vrienden, expats en buurtbewoners. Iedere zaterdag en zondag vanaf 11.30 uur worden er de beste scrambled eggs van de stad geserveerd en kun je er cocktails drinken zolang het gezellig is. Vraag naar de Bloody Mary, want daar zijn ze trots op, al is het alleen maar vanwege het geïmporteerde tomatensap. www.reallyniceplace.com



27 Grill Royal

Zien, gezien worden en zeker weten dat je de beste steak van Berlijn op je bord krijgt. De succesvolle samenwerking tussen een beroemde Berlijnse clubeigenaar en een kunsthandelaar heeft Berlijn deze internationale hotspot opgeleverd. Wit linnen op de tafels. Glimmend hardhouten vloeren. Vanaf het terras zicht op de Spree. Onze favoriete tafel is die naast de antieke Riva in de grote eetzaal. www.grillroyal.com



28 Openhouse, Barcelona
Andrew Trotter werkte voor Alessi, Anouska Hempel en Yamamoto. Vorige zomer opende hij in Barcelona zijn eigen huiskamerwinkel, waar hij zich heeft omringd met design, kunst en vakmanschap; en dat het liefst van jong en onbekend talent. Een winkel om heel lang binnen te blijven. www.openhousebcn.com



29 Urban trend: de culi-burger
De culi-burger is hot. Amsterdam heeft inmiddels drie vestigingen van Burgermeester en binnenkort komt daar de Butcher Burger Bar op de Albert Cuyp bij. Rotterdam eet vegaburgers bij Burger Trut en in Oslo kun je voor high end hamburgers terecht bij Illegal Burger. Praag heeft haar Yes Burgers en in Barcelona staat men in de rij bij Pim Pam Burger.



30 The Old Bell, Berkshire
Een moderne vertaling van een oude Engelse herberg. De inrichting werd verzorgd door Ilse Crawford, die ook Soho House New York en Grand Hotel Stockholm op haar naam heeft staan. Een weekend in The Old Bell betekent een potje tennis in de ommuurde tuin, eten uit de eigen moestuin en cocktails drinken onder de krakende balken bij het haardvuur. Vraag om een kamer met uitzicht over de heide. www.theoldebell.co.uk





31 Hotel Aire de Bardenas, Tudela

Volg de weg vanuit Tudela richting het *parque naturel*. Ergens op een stapel houten groentekistjes zie je een bordje dat naar het hotel wijst. Via een stoffige, onverharde weg kom je uiteindelijk in een droog, surrealistisch landschap. Van een afstand ziet het hotel eruit als een opslagterrein voor bedrijven. Maar wie het merkwaardige groepje containers van dichterbij beziet, ontdekt design in de woestijn. Sparta meets Zen in de Navarra.

www.airedebardenas.com



Foto Jose Hevia

32 Monocle Cafe, Tokio

Speciaal voor de fans: het eerste Monocle Cafe is open. Het minimalistische café is gevestigd in de kelder van het luxe warenhuis Hankyu MEN's in Tokio: goede koffie, de complete jaargangen van het eigen tijdschrift op de leestafel en zelfs de radio staat afgestemd op de eigen 24-hours zender. www.monocle.com



32

33 The Boundary Hotel, London

Een pure Terence Conran-sensatie: 12 kamers en 5 suites, geïnspireerd door grote designers als Ray Eames en Mies van der Rohe. Onze favoriet: de Modern Chinoiserie Suite met zeegroene schemerlampen en Chinese zijde op de muren. www.theboundary.co.uk



33

34 Restaurant Radio, Kopenhagen

Claus Meyer (voorheen Noma) opende afgelopen zomer de nieuwe culinaire hotspot van Kopenhagen. In de keuken staan Jesper Kirketerp en Rasmus Kliim, twee veelbelovende jonge chefs. www.restaurantradio.dk



34



35 Do You Read Me, Berlijn

De tijdschriftencollectie van Do You Read Me aan de Auguststrasse was al een feest, maar de nieuwe vestiging aan de Potsdamer Strasse heeft zo mogelijk nog meer keus. Zonder twijfel de beste collectie van Berlijn.

www.doyoureadme.de



36 Saugerties Lighthouse, NY State

Ultiem geluk: één van de twee kamers in deze gerenoveerde vuurtoren een uurtje buiten New York bemachtigen. www.saugertieslighthouse.com

